

Vluchtelingen hebben behoefte aan een maatje, en daar kunnen de kerken bij helpen

VLUCHTELINGEN

Lodewijk Born

Joure | Het is voor een nieuwkomer of statushouder enorm belangrijk een netwerk te hebben en nabijheid te ervaren. Daar kunnen kerken een belangrijke rol in spelen. „Nodig eens een vluchteling uit bij je thuis.”

Dat betoogde Caroline Doelman, vluchtelingenconsulent bij Solidair Friesland, donderdag tijdens de jaarvergadering van de Raad van Kerken in Fryslân. Die stond mede in het teken van de vluchtelingenopvang, zoals die op dit moment in de provincie plaatsvindt.

Het thema vluchtelingen is nu – vooral door de komst van de Oekraïense vluchtelingen – „een thema waar niemand omheen kan”, aldus Doelman. Veel kerken en geloofs-gemeenschappen, ook in Fryslân, zetten zich in voor vluchtelingen – vaak ook al langer. „Veelal vanuit het besef dat zij geroepen zijn zich voor hun medemens in te zetten. Vaak wordt daarbij verwezen naar de werken van barmhartigheid uit Matteüs 25, waarin opgeroepen wordt de vreemdeling onderdak te geven.”

Als het om die opvang gaat, hebben we amper door om welke cijfers het gaat. Doelman liet de aanwezigen raden hoeveel vluchtelingen er wereldwijd zijn. „65 miljoen?”, schatte iemand. Doelman: „Het waren er – eind 2020 – helaas ruim 82,4 miljoen. Grote kans is dat dit aan het einde van het jaar nog meer zullen zijn...”

Het land met de meeste vluchtelingen is Turkije (3,7 miljoen), daarna volgen Colombia (1,7 miljoen) en Pakistan (1,4 miljoen). Duitsland staat nog in de top vijf: 1,2 miljoen. In Fryslân zijn nu zes azc's waar 2590 opvangplekken zijn. Ook zijn er noodopvangen in Leeuwarden en Heeg. „Daar worden ongeveer 750 mensen uit Syrië, Jemen, Turkije en andere landen opgevangen.”

Gebrek aan woningen

Er verblijven in ons land nu 13.000 mensen in een azc die al een status hebben, en dus recht op een woning, maar door gebrek aan woningen is de doorstroming vrijwel nihil. „Iedereen vindt: dit kán eigenlijk niet, maar wat doen we eraan?” Hoe er soms wordt geslept met asielzoekers noemde ze „schrijnend”.

We moeten voorkomen dat we allemaal het wiel zelf uitvinden

Caroline Doelman

In 2021 kwamen in totaal 34.860 asielzoekers naar Nederland, inclusief zogenoemde 'nareizigers'. „Op dit moment zijn er al 42.000 Oekraïners in ons land opgevangen, dat zijn alleen de geregistreerden.” Hoeveel Oekraïners zich nu in Fryslân bevinden, daar heeft ze geen complete cijfers over.

Doelman riep lokale kerken op om elkaar op te zoeken. „We moeten voorkomen dat we allemaal het wiel zelf uitvinden. Dat is doodzonde. Je loopt allemaal in dezelfde valkuilen en tegen betonblokken op. Er valt heel wat te leren van initiatieven die al gepokt en gemazzeld zijn.”

„Op plaatsen waar al jaren een diaconaal platform is en goede contacten zijn met de burgerlijke gemeente zie je nu de vruchten, aldus pastoor Arjen Bultsma uit Bolsward. „Er is al een werkrelatie, een vertrouwensband. De inboedelbank draait nu overuren, de kledingbank hoeft alleen maar uit te venten.” Werk aan „een basis”, niet alleen vanuit een crisis, zo gaf hij als advies.

Veel vrijwilligers in kerken zetten zich in als taalvrijwilliger, maatje of voor kinderactiviteiten en ook vanuit kerken wordt veel gedaan op het

gebied van ontmoeting. Om de hulp bij de opvang van vluchtelingen in Fryslân vanuit de kerken en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen beter te coördineren, zou het platform Flechtlingen Wolkom, opgericht in 1999, een permanente plek moeten krijgen, zo zei Doelman donderdagavond nogmaals.

Negentig maatjes

De wens is om het project Netwerk Nieuwkomers van Solidair Friesland uit te breiden naar heel Fryslân. Daarvoor worden lokale contactpersonen gezocht die de coördinatie en ondersteuning op zich willen nemen. „Nu zijn er zo'n negentig van zulke koppelingen tussen een maatje en een nieuwkomer. Hoe mooi zou het zijn dat lokale kerken hier ook in gaan meedoen? Individueel, maar het kan ook als groep”, aldus Doelman.

Ook oudere nieuwkomers hebben hier behoefte aan. „Een maatje maakt het verschil door er te zijn voor die ander. Ga eens samen een kopje koffie drinken, iets leuks ondernemen, nodig eens een vluchteling uit bij je thuis.”