

Wees welkom op de maandelijkse Vredeswake

Elke laatste donderdagavond van de maand houdt het Fries Vredesplatform een vredeswake. Door elke maand een half uur te waken voor vrede staan wij stil bij het grote en kleine geweld, dichtbij én ver weg, en bij de vele slachtoffers die van maand tot maand te betreuren zijn. De deelnemers aan de wake staan open voor gesprek over wat mensen bezig houdt wanneer ze even stilstaan bij het vele geweld en bij hun eigen mogelijkheden om daar iets aan te veranderen. Iedereen kan aansluiten, al is het maar 5 minuten. En je hoeft niets te zeggen. Als je aansluit laat je zien waar je voor staat. Voor vrede. De vredeswake wordt **elke laatste donderdag van 19:30 – 20:00 uur** gehouden bij het paard op de Nieuwestad. Iedereen is welkom. Je kunt zo lang staan als je wilt of kunt.



De Vredesvlag in FRYSLÂN

Een van de doorlopende acties van het Fries Vredesplatform is sinds 2005 de campagne “Een Vredesvlag op alle Friese torens”. Waarom? Het is goed om internationaal een dag van vrede te hebben, waarop mensen er op worden aangesproken om actief en positief de vrede te propageren. Dat is 21 september. En de week er om heen is de Vredesweek. Daarbij helpt het krachtige symbool, dat vredesgroepen tegenwoordig vaak gebruiken: de PACE- of PEACE-vredesvlag. De campagne van het Fries Vredesplatform is geïnspireerd door de campagne in Italië, waar hij voor het eerst verscheen in een vredestocht in 1961. Voor de eigenlijke oorsprong moeten we echter nog verder terug in de tijd. De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de internationale wereldvrede moest symboliseren. Een zelf gemaakte zijden blauwe vlag toonde regenboogkleurige strepen (rood, oranje, geel, groen, turkoois, blauw, violet), sterren en de planeet aarde. Hij bood deze wereldvredesvlag in de Verenigde Staten en West-Europa aan vele vorsten, presidenten en politici aan. In 1913 kwam hij naar Den Haag en schonk bij de opening van het Vredespaleis aan Andrew Carnegie zijn vlag. In 1929 maakte James van Kirk opnieuw een tour door Europa met zijn wereldvredesvlag. Deze vlaggen zijn in een aantal musea bewaard gebleven. In Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961. Het Fries Vredesplatform heeft de actie naar Fryslân gehaald. De voorzitter van de Friese Raad van Kerken Toos Reichman en Leeuwader GroenLinks raadslid Gerben Hoogterp hesen op 21 september 2007 voor het eerst in Nederland de PEACE-vlag op een gemeentelijke toren. Sinds 2007 wappert de VREDES-vlag jaarlijks op 21 september op de Leeuwarder Oldehove. En al vele jaren is de maandelijkse vredeswake op de laatste donderdag aan deze kleurrijke VREDE-vlag te herkennen.



Ook u kunt meedoen: de vlag is in verschillende afmetingen te bestellen bij www.kerkenvrede.nl